

Stichting Tendens Vakanties

Zo'n 13/14 jaar geleden kwamen wij erachter dat de vakanties van het gezin samen met Sjoerd voor allemaal niet meer zo fijn gingen. Ons tempo en onze interesses groeiden uit elkaar. Via vrienden hoorden we van de stichting Tendens en kregen een hele goede referentie. We begonnen voorzichtig met een vakantie in Nederland, en na de enthousiaste verhalen van Sjoerd en de begeleiding waren we ervan overtuigd dat dit voor ons allemaal een veel betere vakantiebesteding was. Sjoerd voelt zich heel snel helemaal thuis in de groep en doet enthousiast mee aan alle activiteiten. Hij gaat al jaren 2 keer een week mee, en zoekt zelf zijn bestemmingen uit. Al weken voordat de nieuwe gids uitkomt krijg ik al de vraag of er al post voor hem is van Tendens. Hij maakt in goed overleg een keuze tot een wat duurdere vakantie verder weg (spannend met het vliegtuig!) en actieve vakanties in de buurt. Strandvakantie in Bulgarije, Spanje en Portugal, Treinvakantie in Duitsland, Survivalkampen in de Ardennen en het Zwarte Woud, mannenweek in Rotterdam, te veel om op te noemen of Sjoerd is er geweest. En dan als extra hoogtepunt de jaarlijkse reünie waar hij weer alle vrienden van de vakanties, alle begeleiders en natuurlijk de leuke dames van kantoor weer ziet.

Al met al voor mij als vader genieten dat hij er zoveel plezier in vindt, en ook dat hij zoveel plezier geeft aan alle mensen er omheen. Ik geef elke keer in het volste vertrouwen mijn zoon mee op reis, en elke keer komt hij een zeer tevreden terug. Iedereen die er bij mij naar vraagt geef ik het adres van Tendens als prima reisorganisatie voor deze doelgroep. Toppers!



Hoi pa

Bericht voor Joost van tendens

Dat het leuke vakanties we hebben en ook van de reünies we hopen dat ze wint grts Sjoerd

Loek en Sjoerd Waterreus

